

Zonnekind

Z
6

leesboek

Mol is kaal

Eus Roovers • Nancy Kers



a

uitgeverij
averbode



leesboek 1

Mol vindt een kam in de tuin.

Maar hij is kaal.

Dus zoekt hij een veer
of een haar ...



Mol graaft in de tuin.
In het donker. Diep onder de grond.
Zijn pootjes zijn een schep.
Daarmee duwt hij het zand naar boven.
Zo maakt Mol een hoopje. En daarna nog een.
Graven is fijn, zegt Mol.
Hij ruikt met zijn snuit.



Mol klimt uit het gat.
Hoera, frisse lucht! roept hij.
Wat een mooie dag is het vandaag.
Mol is graag buiten.
Hij kijkt in het rond.
Dan ziet Mol een kam op het gras.
Van wie zou de kam zijn? vraagt Mol zich af.
Er is niemand in de buurt.
Dan is de kam nu van mij.



Mol pakt de kam op.
Hij bekijkt het ding van top tot teen.
Wat is hij mooi, zegt Mol.
Hij lijkt me nieuw.
Maar wat moet ik ermee?
Mol loopt naar de spiegel.
Die hangt aan de muur in de tuin.
Hij ziet zijn kale kop en zijn blote lijf.
Nergens heeft hij een haartje om te kammen.



Dit komt niet goed, zucht Mol.
Met deze kam kan ik niks.
Ik wil graag een veer om te kammen.
Met mijn eigen kam. Dat zou pas leuk zijn!
Mol krabt even op zijn hoofd.
Waar vindt hij een veer?



Ik zoek een dier dat mij wil helpen, zegt Mol.
Nog even, en dan heb ik ook een veer.
Mol gaat naar Pauw en vraagt:
Dag Pauw, mag ik soms een veer van jou?
Geen denken aan, antwoordt Pauw boos.
Weet je wel wat een veer kost?



Maar Mol geeft het nog niet op.
Hij vraagt het aan Vis.
Ik heb wel een kieuw, zegt Vis.
En ook een grote vin. Maar geen veer.
Het spijt me zeer, Mol.
Dan duikt Vis in het water en hij zwemt weg.



Kijk, daar loop Kat.

Kat, Kat, roept Mol. Wacht op mij, ik heb een vraag.

Maar Kat loopt gewoon door.

Ik heb geen tijd, zegt Kat.

Ik heb het veel te druk.

Liever een andere keer, Mol.

Daar staat Mol dan. Met een kam, maar weer zonder
veer.



Mus vliegt voorbij. Ze landt vlak naast Mol.
Wat kijk je sip, Mol. Scheelt er soms iets?
Mol laat de kam zien aan Mus.
Die lag in de tuin.
Ik wil zo graag een veer om te kammen.
Maar die heb ik niet.
Daar weet ik wel wat op, zegt Mus.



Mus haalt een veer uit haar vacht.
Kijk eens, Mol, die is voor jou.
O, Mus, wat lief van je.
Je maakt me zo blij!
Mol prikt de veer op zijn kop.
En dan geeft hij Mus een dikke kus.
Dank je wel, Mus.
Mus moet lachen om die gekke Mol.
Hop, kam nu maar snel je veer, zegt Mus.

