



# Uit de tijd ...

**Marc Loncin – Illustraties: Alice Bertrand**

Elke maandag geven we spreekbeurten over beroepen. Vandaag vertelt Tarik over zijn moeder, die horlogemaker is. Daarna vertelt Nina over haar vader. Hij traint atleten die hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen in Rio. Terwijl ze foto's toont, roept meester Gijs:  
Ik krijg een schitterend idee!  
Knotsgek? vraagt Louise.

Uiteraard! antwoordt de meester met pretoogjes.  
Hij doet teken dat Nina mag doorgaan met haar spreekbeurt. Zodra ze terug op haar plaats zit, zegt meester Gijs:  
We organiseren Olympische Spelen!  
Zwak, zeg! protesteert Joran. Daar is niks origineels aan!  
Toch wel! zegt meester Gijs. Onze spelen vinden plaats in de riddertijd.

Olympische Spelen in de  
middeleeuwen? roept Benjamin.  
Die bestonden toen niet!  
Wat is het probleem? vraagt  
de meester. Dan vinden wij ze toch uit.  
Mogen we ons verkleden? vraagt  
Marie.  
Natuurlijk, zegt de meester. Als prinses,  
als ridder, als boer of boerin, wat je  
maar wilt.  
Ik breng chronometers mee, roept  
Tarik.  
Chronometers in de middeleeuwen?  
zegt meester Gijs. Die bestonden niet.  
Wat is het probleem? lacht Benjamin.  
Dan vinden wij ze uit.

Dat gaan we inderdaad doen, zegt  
de meester. We bedenken een  
middeleeuwse manier om onze resultaten  
te meten.  
Dat kan toch niet! zegt Alexander.  
Ik vind het stom, moppert Tarik.  
Ik heb toch chronometers genoeg?  
Meester Gijs doet of hij de opmerking  
niet hoort.  
We zullen ideetjes opdoen op  
het internet, zegt hij.  
We haasten ons naar het computerlokaal.  
Als snel vinden we een hele reeks ideeën.  
We kunnen zandlopers maken.  
Of een wateruurwerk of een zonnewijzer.





De volgende dag brengt meester Gijs twee kisten met materiaal mee. Aan het werk! roept hij vrolijk. Met plastic flessen, water, zand en lijm maken we chronometers voor onze middeleeuwse Olympische Spelen. Intussen bouwen Tarik en Benjamin een zonnewijzer in de schooltuin.

Twee dagen later staat de directrice bij de zonnewijzer. Ze is verkleed als jonkvrouw. Ze wacht tot het precies tien uur is en dan zegt ze plechtig: Ik verklaar de middeleeuwse Olympische Spelen voor geopend!

We houden loopwedstrijden. En we slingeren gewichten en we doen aan verspringen. Allemaal in middeleeuwse kleren. Meester Gijs heeft zich verkleed als hofnar.

Om de dag af te sluiten is er een race van 300 voet voor de meisjes. Meester Gijs geeft het startsein. Louise is de duidelijke winnaar, met een recordtijd van een halve zandloper. Stiekem zegt Tarik: Je hebt 90 meter gelopen in 17 seconden.

Hij merkt niet dat meester Gijs net achter hem staat. Verduiveld! zegt de hofnar terwijl hij de chronometer vastpakt. Is dat een voorwerp uit de toekomst? Maar Tarik laat zich niet afschrikken. Hij antwoordt: Dat is een voorwerp uit de 21e eeuw, meester hofnar. Net als het fotoapparaat dat om je hals hangt! Meester Gijs barst in lachen uit. Voor één keer heeft hij niet het laatste woord.